

NIEUWE GENTSCHÉ COURANT, activistisch dagblad, verscheen te Gent eerst onder de naam *De Nieuwe Gazet van Gent* (oktober 1916 tot oktober '17), waarna het de naam van *Nieuwe Gentsche Courant* aannam (oktober 1917 tot oktober '18).

In het voorjaar van 1916 kwam het tot een breuk tussen de leider der Jong-Vlamingen ds. Domela Nieuwenhuis Nyegaard en het tweetal Reimond

Kimpe en Antoon Thiry. Deze onenigheid had eerlang de verdwijning van De Vlaamsche Post (z. aldaar) tot gevolg. Het blad maakte plaats voor De Nieuwe Gazet van Gent dat, omdat de titel bestreden werd, later herdoopt werd in Nieuwe Gentsche Courant. Na verloop van enige tijd werd dit blad het orgaan van de Vlaamsch-Nationale Partij (z. aldaar).

Het blad werd uitgegeven onder de redactie van Frans Primo; ook Alfons van Roy had een groot aandeel in de leiding van het blad, dat democratische allures had en tevens opkwam voor een zo groot mogelijke zelfstandigheid van Vlaanderen, binnen welk staatsverband dan ook, doch met een voorkeur voor Groot-Nederland als eindstadium. Primo, socialistisch flamingant, stelde het bestaan van de klassenstrijd nadrukkelijk vast, wat blijkbaar geen bezwaar ontmoette bij de progressief-liberale en zeer tolerante A. van Roy.

Het blad werd steeds bestreden door de Jong-Vlamingen, die het te gematigd vonden.

LITERATUUR : Th. Heyse, *Index Documentaire*, I (1918); - *Activisten* (uitgave van het Julius Vuylsteke Fonds, nr. 11, 1919); - R. van Sint-Jan, *Die politische Presse Belgiens*, in *Zeitungswissenschaft*, XIV, nrs. 1-6 (januari-november 1929); - L. Buning, *Alfons van Roy, Flamingant, Grootnederlander*, *Balling*, in *Het Pennoen*, jg. 20, nr. 7 (juni 1970).

LAMMERT BUNING