

NEST VAN DER HALLEN-JEUGDGEMEENSCHAP, ontstond in 1956 (Rodenbachjaar) nadat het (in de jaren 1950) een traditie was geworden, dat een aantal jongeren op de vooravond van de IJzerbedevaart, te voet vertrekkend uit het grensdorp Roesbrugge-Haringe, te voet langs de IJzer naar Diksmuide gingen. De Jeugdgemeenschap stelt haar streven in het teken van de leus Alles Voor Vlaanderen - Vlaanderen Voor Kristus en wil een vernieuwingsbeweging in het leven roepen.

De aangewende middelen zijn : bijbellezing, liturgie, bedevaarten, jeugdkampen, natuurvoeding en -bescherming, nationale, Europese en internationale contacten, volkskunst, werkschriften e.a. Uit haar zin voor ascese en haar afkeer van de consumptiemaatschappij stelt de gemeenschap aan haar leden ook eisen op het vlak van de geldbesteding.

Haar algemeen secretariaat is te Roesbrugge gevestigd en heet Bertennest, samentrekking van Berten (van Albrecht Rodenbach) en Nest (van Ernest van der Hallen). De gemeenschap heeft een centrum in Kortrijk, waar zich tevens het nationaal secretariaat van de jeugdtijdschriften Nieuwe Gudrun en Nieuw Verbond bevindt.

De leden van de gemeenschap vormen drie samenwerkende werkgroepen : voortrekkers, trekkers en Bertennest-vrienden.

MARCEL BOEY