

NATIONAAL-SOCIALISTISCHE BEWEGING IN VLAANDEREN (NSBiV), ook wel NSBv(oor) V, werd omstreeks juli 1940 opgericht door P. van Rossem die zich op A.A. Mussert beriep.

Van Rossem was actief geweest in de Nederlandse Nationaal-Socialistische Beweging. Het programma - de NSBiV noemde zich nieuw-activistisch - stelde dat Vlaanderen het zuidelijk gelegen deel van de Verenigde Nederlanden was, dat het Duitse Rijk het rasverwante kernland was en dat de ontwikkeling van het Nederlandse eigen de harmonische groei diende van het geheel der Germaanse volks-groepen. De staatsinrichting van de Verenigde Nederlanden moest nationaal-socialistisch zijn, niet parlementair-democratisch.

Daar de beweging niet van de grond kwam, werd naar samengaan met andere, gelijk gerichte groepen uitgekeken. In maart 1941 kwam het te Gent tot een beginselakkoord voor eenmaking van Verdinaso, NSBiV en NSBV (Nationaal-Socialistische Beweging-Vlaanderen) op „Dietschen en Nationaal-socialistischen grondslag”. De eenmaking

Vlaamsch Nationaal Verbond - Rex Vlaanderen
- Verdinaso maakte dat dat akkoord nooit uit-
gewerkt werd.

De NSBiV bleef nog een tijd voortleven. P. van Rossem, de drijvende kracht, kreeg echter niet zo gemakkelijk toestemming naar Vlaanderen te komen. Van het eind van 1942 af werden onderhandelingen gevoerd met de DeVlag, die uiteindelijk resulteerden in opgaan van NSBiV in de DeVlag, waarbij Van Rossem belast werd met de „weltanschauliche Schulung” in de DeVlag. Het akkoord ging niet verder, want Van Rossem mocht niet meer naar Vlaanderen komen. In 1943 is de actie voorbij en is de NSBiV volledig opgelost.

LITERATUUR : Archieven, reeks C 3, Navorsings- en Studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, Brussel; - *Het Derde Rijk : De Vlamingen zijn een netelig probleem* (Memorandum van von Falkenhausen over de *Flamenfrage*), in *Knack* (29 november 1972); - *Politische Lage in België : Hier Flamenfrage* (Mémorandum du général von Falkenhausen (CRISP, 1972).

WILLEM C.M. MEYERS