

MUYLLE, Edgard, arts (Roeselare 11 februari 1887 - Edegem 22 juli 1945).

Studeerde, na een overwegend Franse opvoeding, aan de Rijksuniversiteit te Gent en vestigde zich in 1911 als huisarts te Deurne (Antwerpen).

Tevergeefs trachtte Antoon Picard hem voor het activisme te winnen, maar na de Eerste Wereldoorlog werd Muylle een overtuigd Vlaams-nationalist. Zo was hij medeondertekenaar van de brief, op 24 juli 1930 door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond aan kardinaal J.E. van Roey gezonden, hem verzoekend de collectieve verklaring van het Belgische episcopaat inzake de vaderlandse plicht van Vlamingen en Walen te herzien. In Muylles woning kwamen op 18 februari 1933 J. Leuridan, dr. G. Baeten, J. Wilms, J. Persyn, Od. Spruytte, Leo Isebaert, Kam. de Vleeschauwer, R. Lagrou, W. Goedhuys, Fr. Bogaert en L. Wouters samen in verband met de uiterste poging van priester Robrecht de Smet om alle Grootnederlandsgezinde groepen te bundelen. Muylle was

uitgever van het weekblad Roeland en voorzitter van het Grammensfonds, dat de financiële zorg voor Grammens' actie droeg. In februari 1939 ging hij zelf met Lagrou, Leuridan, Borms en J. van Hoogten Franstalige opschriften uit Antwerpse trams verwijderen. Hij was intiem bevriend met Raf Verhulst en pater Van Opdenbosch. Met W. Bouchery, Lagrou, dr. Steyaert en dr. Vennen richtte hij de uitgeverij De Wekroep op, die R. Verhulsts Jan Coucke en Pieter Goethals publiceerde. In mei 1940 werd Muylle als verdachte acht dagen in de gevangenis te Antwerpen opgesloten, maar niet gedeporteerd en na de Tweede Wereldoorlog zes weken geïnterneerd, maar zonder vorm van proces vrijgelaten. Hij overleed enige tijd later.

De te Deurne algemeen geliefde arts, waar men hem „de dokter der armen” noemde, was een overtuigd Heel-Nederlander, die kort voor zijn dood in een brief aan zijn auditeur er openhartig voor uitkwam, dat er „binnen het Belgisch staatsverband geen heil voor de Vlamingen te vinden is”.

WERKEN: *De lage valuta der Belgische eretekens*, in *De Schelde* (24 maart 1926; pseudoniem Reclus); - *De jacht naar het geluk* (volksroman, 1929; pseudoniem Filibert van Haverbeke); - *Donderkoppen* (sociaal Vlaamsgezinde roman, 1936); - *De Kluwen* (1938); - *Kermesse heroïque* (gedicht), in *Volk en Staat* (27 april 1941); - *Praatje met de Hovenier* (onder pseudoniem Semper Jejunus) evenals artikelen in *Het Vlaamsche Kruis*, *Volk en Staat*.

LITERATUUR: E.d.V. [= A. de Bruyne], *Dokter Edgard Muylle*, in 't *Pallieterke* (19, 26 en 2 november 1961); - E.d.V. [= A. de Bruyne], *Dr Edgard Muylle*, in 't *Pallieterke* (20 juli en 5 augustus 1965); - H.J. Demoen, *Jeroom Leuridan, recht en trouw* (1963); - L. Delfos, *Raf Verhulst* (1966); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939*, III (1969).

ALBERT GOOVAERTS