

MISSOORTEN, Jef, kleermaker, leider van de Dinaso Militanten Orde (Antwerpen 19 maart 1897 - Antwerpen 6 december 1964).

Missoorten was in 1914 oorlogsvrijwilliger (20ste linieregiment). Tot 1929 behoorde hij tot de Vlaamsch-nationale Wacht-Antwerpen, daarna tot het Vlaamsch-Nationaal Verweer ter bescherming van Vlaams-nationale manifestaties en de persoon van dr. A. Borms. In oktober 1929 richtte hij een onafhankelijke militie op. Op 6 oktober 1931 ging hij naar het Verdinaso over en werd er aanvoerder van de Dinaso Militanten Orde, waarvoor hij, kleermaker van beroep, de uniformen leverde. Zijn assistent Jef François volgde hem in februari 1937 op.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij, via de Dietsche Militie-Zwarte Brigade, officier bij de Fabriekswacht. Hij zat toen korte tijd gevangen wegens anti-DeVlag-uitlatingen. In september 1944 volgde hij het wegtrekkende bezettingsleger naar Duitsland, waar hij Oberleutnant bij de Flak werd. Na de oorlog zat hij drie jaar ondergedoken, meldde zich ten slotte aan en kwam na een korte internering te Merksplas om gezondheidsredenen vrij.

LITERATUUR: *Er was eens een leeuw in het Belgische leger* (1930); - A. de Bruyne, *Joris van Severen, droom en daad* (1961); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939*, III (1969).

ALBERT GOOVAERTS