

MAGITS, Leo, flamingantisch socialist (Brussel 4 maart 1899).

Volgde lager onderwijs te Leuven en ging daarna aan de normaalschool te Tienen studeren. Hij was

toen ook secretaris van de door de leerlingen van de Tiense normaalschool te Leuven opgerichte Stijn Streuvelskring, en schreef in die functie de verslagen die in De Goedendag verschenen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verliet hij, om Vlaamsgezinde motieven, de school. Hij behaalde in 1917 voor de Centrale Examencommissie het



onderwijzersdiploma, dat later schreef ongeldig verklaard werd. In 1914 werd hij plaatselijk secretaris van de Socialistische Jonge Wachten en in 1918 was hij redactiesecretaris van het activistisch week-

blad Uilenspiegel (Leuven). Na de oorlog reisde hij met P.J. Ursi naar Duitsland om er deel te nemen aan de revolutie. Omdat hij door het Belgisch gerecht bij verstek veroordeeld was, ging hij naar Nederland, waar hij tewerkgesteld werd bij het Internationaal Verbond van Vakverenigingen. Daarna werkte hij tijdelijk als administrateur voor een schoolschip voor binnenscheepvaart. Vervolgens vroeg men hem bij de Internationale Transportarbeidersvereniging voor de dienst Documentatie. Ondertussen leefde hij heftig met de socialistische strijd in Nederland mee. Hij was tevens medestichter en secretaris van de Vlaamsch-Hollandsche Vereeniging Guido-Gezelle (1926-'36), die de culturele toenadering tussen beide landen wilde bevorderen, van de Groot-Nederlandse organisatie Nederlandsche Unie en van het socialistische Algemeen Nederlandsch Arbeidersverbond (1928; eveneens Groot-Nederlands). Magits is ook redacteur voor Nederland geweest van het door deze laatste organisatie uitgegeven maandblad Schakels (1929-'35).

In 1936 keerde hij terug naar België en werd nog dat jaar voor het Vlaamse landsgedeelte benoemd tot secretaris van de Centrale voor Arbeidersopvoeding, wat hij bleef tot eind 1967. Te Leuven was hij tevens bestuurslid van de plaatselijke afdeling; hij publiceerde verscheidene artikelen in Ontwikkeling, het maandblad van de Centrale. In 1941 trad hij in dienst van de Arbeidershogeschool, eerst als monitor (tot eind 1944) en daarna als directeur (1945-'65). Magits is beheerder van het Nationaal Bibliotheekfonds en sedert het ontstaan van het bibliografisch tijdschrift Lektuurgids (1954) voorzitter van het redactiecomité.

MIEKE CLAEYS-VAN HAEGENDOREN