

**LOOTEN, Camille**, kanunnik, hoogleraar (Noordpene 16 oktober 1855 - Rijsel 29 november 1941). Promoveerde in 1889 aan de Sorbonne te Parijs met een proefschrift over Vondel en een bijgevoegde studie over Grotius. Doceerde van 1890 tot 1941 Engelse taal- en letterkunde aan de katholieke universiteit te Rijsel.

Schreef een 35-tal literair-historische werken, o.m. over de taal en de letterkunde van de Frans-Vlamingen, Michiel de Swaen (van wie hij drie toneelwerken uitgaf), J. Cats, G. Gezelle, Vondel, Shakespeare, Chaucer, Milton, Swift, e.a. Als historicus maakte hij zich verdienstelijk door de publikatie van een drietal geschiedkundige werken en door tal van bijdragen over de gewestelijke geschiedenis, meestal gepubliceerd in het Bulletin en de Annales van het Comité flamand de France; ook in Flandre Notre Mère (1931), een uitgave van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, verscheen van hem een lezenswaardige synthese: *La Flandre à travers les âges* (p. 51-84). In 1899 werd hij gekozen tot voorzitter van het Comité flamand de France en hij is dit gebleven tot aan zijn dood. In de eerste helft van de twintigste eeuw was C. Looten betrokken bij zo goed als alle initiatieven ten bate van de geestelijke verheffing van het Vlaamse volk in Frans-Vlaanderen, als ontwerper, als animator, als raadgever, ook buiten het Comité flamand. De jongeren, die zich in dit Comité niet voldoende konden ontplooiën, heeft hij aangespoord tot de oprichting van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk, waarvan hij als erevoorzitter o.m. de Vlaamsche Congressen stimuleerde of presideerde. Ofschoon hij in het Comité zelf met inertie en ook wel eens met tegenstand had af te rekenen, heeft hij daar nooit nagelaten de Vlaamse gedachte voorop te zetten, o.m. in de publikaties en bijeenkomsten van het Comité. Zijn leven lang heeft hij de nadruk gelegd op de noodzaak van het onderwijs van de moedertaal. Bekend in dit verband is o.m. zijn optreden op het regionalistisch congres te Rijsel op 7 december 1920 en zijn toespraak te Aire (Ariën-aan-de-Leie) op 1 oktober 1925 n.a.v. de weigering van minister De Monzie om de regionale talen te laten onderwijzen. Toen kort daarop de minister tengevolge van de actie van de regionalistische groepen een concessie moest doen, werd door de bemoeienissen van C. Looten op 18 november 1926 aan de katholieke universiteit te Rijsel de eerste leerstoel Nederlands opgericht.

LITERATUUR: Volledig nummer van *Le Lion de Flandre* (januari-februari 1930); - V. Celen, *Zoo schrijven de Fransch-Vlamingen* (1943, p. 223); - V. Celen, *Prof. Dr. Kan. Camille Looten*, in *De Toerist* (15 december 1955); - J.M. Gantois, *De zuidelijkste Nederlanden* (1967, p. 213-220); - L. Verbeke, *Vlaanderen in Frankrijk* (1970, p. 61-65).

LUC VERBEKE