

LINNEBANK, Herman, priester (Oudewater, Nederland, 6 oktober 1875 - Uden, Nederland, 13 april 1927).

Tot priester gewijd in de orde van het H. Kruis op 27 mei 1899. Verbleef van 1902 tot '04 in Diest. In die periode leerde hij August Cuppens kennen, die hem zowat overal in Vlaanderen introduceerde, o.a. bij Hugo Verriest. Uiteraard werd hij een bewonderaar van Gezelle. In 1905 werkte hij mee aan het tijdschrift Het Centrum, waarvan hij zelf schreef: „Mijn doel is aan het hoge Noorden

te herhalen dat Vlaanderen leeft, werkt en bloeit, aan Vlaamsche schrijvers te zeggen of en waarom hun boeken hier ingang zullen vinden". Linnebank wilde met zijn tijdschrift een verbindingsteken zijn tussen Noord en Zuid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontmoette hij August Cuppens, Frans van Cauwelaert, Leo van Puyvelde, Jules Persijn en Karel van den Oever. Na de oorlog bleef hij in contact met vele uitgeweken activisten en werkte tot in 1923 mee aan de Duimpjesuitgave van V. de Lille in Maldegem.

WERKEN: *Vijf dagen in Vlaanderen* (1909); - *Van Nederlandse Letteren*, in *Biekorf*, jg. 23 (1922, p. 246-249); - *Huldigingen* (1923).

LITERATUUR: H. van Lieshout, *Pater Linnebank*, in *Kruisrouw*, jg. 7 (1928, p. 289-298 en 322-332); - D. Srijders, *Herman Linnebank 1875-1927* (1952); - Fr. Sillis, *Duimpjes-Uitgaven*, in *Biekorf*, jg. 60 (november 1959, p. 360-362); - M. Brouns, *Linnebank, Herman Hubert*, in *Nationaal Biografisch Woordenboek*, III (1968).

ROMAIN VANLANDSCHOOT