

LINDEN, Frans van der, frontsoldaat (Antwerpen 6 juni 1894 - Sint-Michiels/Brugge 3 november 1918).

Studeerde aan de Sint-Ignatiushogeschool en aan het conservatorium te Antwerpen. Kwam in dienst bij een firma voor houtimport.

In zijn studententijd was hij lid van de studentengilde Eigen Taal Eigen Zeden. In maart 1911 was hij medestichter en kort daarna voorzitter van de oud-studentenbond De Vlaamsche Telgen. In 1913 werd hij lid van de Vlaamsche Katholieke Wacht te Antwerpen. Meldde zich in 1914 als vrijwilliger en genoot zijn opleiding te Fécamp. In april 1915 kwam hij aan het front. Hij stichtte op 25 maart 1916 een studiekring en werd de ver-

antwoordelijke man voor de Frontbeweging in het 3^e regiment karabiniers. Tijdens een manifestatie van Vlaamse soldaten te Hoogstaden, waar een generaal tussenbeide wilde komen om de soldaten uiteen te drijven, lanceerde Frans van der Linden de beroemd geworden slogan „Omver en erover”. Na de „vliegtocht” van 11 januari 1918 te



Frans van der Linden

Hondschote op 21 januari door de militaire veiligheidsdienst aangehouden, werd hij op 20 februari vrijgesproken tijdens het beruchte Proces van de 6^e Legerafdeling. Hij stierf in het militair hospitaal l'Océan, dat tijdens de opmars naar Sint-Michiels was overgebracht, aan de gevolgen van de Spaanse griep. Tijdens de 13^e IJzerbedevaart, op 21 augustus 1932, werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in de crypte van de IJzertoren.

LITERATUUR: *De Offergang van Lode De Boninge en Frans Van der Linden door een frontmakker* (1934).

LUC SCHEPENS