

LIMBURGSCH KATHOLIEKE VLAAMSCHE STUDENTENBOND (LKVS), werd opgericht in 1895 op aandringen en onder toezicht van de hogere kerkelijke overheid van het bisdom Luik. Hij coördineerde de lokale studentenkringen van Sint-Truiden, Hasselt, Tongeren en Bree. De leiding ervan werd toevertrouwd aan seminaristen. De bond beoogde bovenal de vorming van jonge studenten tot strijdende Vlamingen, die hun eigen taal zouden liefhebben en als waardige christelijke leiders hun Vlaamse volk zouden voorgaan. In vergaderingen, optochten en allerlei manifestaties demonstreerde hij de Vlaamse en katholieke gezindheid van zijn leden. Hij streefde een Vlaams radicalisme na dat een volledig rechtsherstel vroeg door volstreekte gelijkstelling van het volk. In tegenstelling met de bonden in andere provincies had deze bond een eigen cachet. Enerzijds figureerde op zijn programma's steeds de dagelijkse mis, de gezamenlijke communie, de deelneming aan processies enz., anderzijds bleef hij volksverbonden, o.a. door het vieren van de grote volksmannen en gebeurtenissen, zoals in 1898 de hulde aan de helden uit de Boerenkrijg bij het monument te Hasselt. Hij volgde het wachtwoord van mgr. Rutten: Vlaamsgezindheid de waarborg voor de christelijke trouw.

Sterk kwam de overtuiging van de bond tot uiting op 4 september 1900, toen hij in Hasselt zijn 5-jarig bestaan vierde met een veelbelovende stoet

van alle studentenbonden uit Limburg, o.a. de Jonge Klauwaerts van Hasselt, de Vlaamsche Jongens van Sint-Truiden, de Jong-Vlamingen van Maaseik, de Limburgsche Gouwgilde van Leuven. L. Spaans, Michel Poelmans, Hubert Verwilghen, mgr. Broeckx, „de Klok van Limburg” en zoveel anderen werden voor hun sociale gedachten en levenswerk gewonnen via de studentenbonden.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam hierin evenwel een kentering. Onder de invloed van de studenten sijnpelde ook in de LKVS de groot-Nederlandse gedachte door met een zeker antibelgicisme en een onuitgezuiverd nationaal gevoel. Op de goudtag te Hasselt in 1924 kwam voor de bond een eerste zware proef: Mgr. Rutten verwijderde de Leuvense studenten. Hij verlangde van de bond: trouw aan kerk en volksaad. Daar de oude studentenbond – niettegenstaande herhaalde verzoeningspogingen – niet meer tegen deze taak opgewassen bleek, nam onder invloed van de Katholieke Actiebeweging de Katholieke Studentenactie voorgoed zijn plaats in met als nieuw tijdschrift Jong Limburg.

LITERATUUR: J. Paquay, *De Katholieke Vlaamsche Studentenbeweging in Limburg* (1931); - F. van Cauwelaert, *Katholieke Vlaamsche Studentenbeweging voor de eerste wereldoorlog*, in *Heidebloemke*, jg. 17 (1957); - Mgr. Philips, *De Katholieke Studentenactie voor en na de tweede wereldoorlog*, in *Heidebloemke*, jg. 17 (1957); - Mgr. Philips, *De Katholieke Actie*, in *De Kerk in Vlaanderen* (1962); - H. Cammaer, *Het Katholiek Jeugdwerk*, in *De Kerk in Vlaanderen* (1962).

NICOLAAS STEVENS