

LIBBRECHT, Camiel, leraar (Vichte 27 juli 1853 - Leuven 11 december 1932).

Libbrecht, zoon uit een landbouwersgezin, studeerde aan de normaalschool te Brugge. Van 1874 tot '96 was hij leraar te Brugge en te Doornik en daarna achtereenvolgens te Gent, Hasselt en Antwerpen. In 1908 werd hij benoemd tot prefect van het Antwerps atheneum. In 1912 vestigde hij zich in Opglabbeek.

Libbrecht, die tijdens zijn studie te Brugge, in 1868, een Vlaamsgezinde vereniging oprichtte, stichtte ook, als leraar, te Doornik met zijn collega O. Wattez een Vlaamsche Kring. Hij was eveneens de organisator van Katholieke Vlaamsche Studiekringen in verscheidene Kempische dorpjes. In 1918 beschouwde hij het als zijn plicht lid te worden van de tweede Raad van Vlaanderen. Hij werd

voorzitter van het Bureau en van de Commissie voor Onderwijs en Kunsten. Libbrecht was tevens aandeelhouder van de Bode van Limburg. Op 19 januari 1920 werd hij door het Assisenhof van Brabant veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf.

WERKEN: *Verweerschrift* (1918).

LITERATUUR: M.J. Leemans, *Het Activisme in Limburg, 1917-1918* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven, 1972).

MARIE-JEANNE LEEMANS