

LENS, Joris, advocaat (Onze-Lieve-Vrouw-Waver 30 januari 1902).

Hij volgde lager middelbaar onderwijs aan het klein seminarie te Hoogstraten en daarna te Mechele. In oktober 1920 liet hij zich als student in de rechten te Leuven inschrijven. N.a.v. de moeilijkheden in 1924 te Leuven (z. Onderwijs en V.B.: hoger onderwijs, Leuven), kreeg hij met G. Romsee, T. Herbert en H. Christiaen in december 1924 het consilium abeundi. Toen hij tegen deze beslissing niet in beroep ging, omdat hij „het verdedi-

gingsrecht als een akelige comédie beschouwde”, werd de actie te Leuven nog verscherpt. Het was de eerste principiële afwijzing, andere volgden. In 1925-'26 deed hij zijn militaire dienst. Hij promoveerde te Gent in oktober 1927 en deed zijn stage aan de balie te Antwerpen. In 1929 vestigde hij zich te Mechelen. Hij sympathiseerde met het Vlaamsch Nationaal Verbond en het Verdinaso en vooral met de eenheidsbeweging. Na de oorlog vroeg hij zelf zijn schrapping van de lijst der advocaten. Hij werd echter reeds na enkele jaren weer opgenomen. Hij is thans nog advocaat te Mechelen.

LITERATUUR: *Open brief van J. Lens en H. Christiaen aan rector Ladeuze* (1924); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, II (1969).

MIEKE VERLEYEN