

**LELIAARTS**, sinds circa 1289 benaming van de Vlamingen die in het conflict tussen de Franse koning Filips de Schone en de graaf van Vlaanderen, in 1302 leidend tot de Guldensporenslag, de zijde van de Lelie (symbool in het wapen van de Franse vorst) kozen. De Vlamingen die hun graaf steunden, waren de Liebaards of Klauwaarts, d.w.z. de aanhangers van de klauwende Leeuw (in het wapen van de graaf). Onder invloed van de negentiende-eeuwse literatuur over de Guldensporenslag werd in de romantische periode van de V.B. en later ook nog in de sfeer van jeugd- en studentenbeweging de benaming Leliaarts als spot- en scheldnaam gebruikt voor de franskiljons en al wie de Vlaamse zaak bestreed.

LITERATUUR: J.F. Verbruggen, *De slag der Guldensporen. Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens vrijheidsoorlog 1297-1305* (1952).

GASTON DURNEZ