

**LANGLOIS, Jean Baptiste Louis**, beambte, publicist (Antwerpen 16 oktober 1835 - Brussel 1 mei 1860).

Na onvolledig middelbaar onderwijs hield hij zich

bezig met culturele activiteiten. Gaf les op een door De Olijftak opgerichte zondagsschool voor arbeiders. Na zijn vertrek naar Brussel (1855) stelde hij zich dezelfde opvoedende taak. In Brussel werd hij lid van het Vlaamsch Middencomiteit. Zijn veelzijdige vrijzinnige, progressieve arbeid bracht hem weldra in aanraking met de Brusselse progressieve kern. Belangrijk was zijn voordracht, later in druk verschenen, *Le mouvement flamand au point de vue politique*, die groot opzien baarde en die aanleiding gaf tot de stichting van de vereniging Vlamingen Vooruit (27 mei 1858). Namens deze vereniging ging hij samen met E. Moyson naar de Gentse arbeiders, tijdens de sociale onrust in die stad (1858). Als Vlaming was hij door-drongen van het sociale element in de V.B., ofschoon hij het anderzijds ook zeer betreurde dat de Waalse landgenoten geen beter inzicht hadden in de werkelijke problemen die door de Vlaamse kwestie werden gesteld.

Hij was zeker een dergenen die een onafhankelijk België verdedigden en die in de gegeven staatkundige situatie tot een gelijkwaardige plaats voor Vlamingen en Walen wilde komen.

WERKEN: verspreide opstellen in *He! Letterblad* en in *Volk-sblad*; - *Le mouvement flamand au point de vue politique*, in *Revue trimestrielle* (jul. 1858, p. 163-174); - *A propos du Rapport de la commission flama-de*, in *Revue trimestrielle* (januari 1860, p. 236-254); - *A mes compatriotes wallons*, in *Revue trimestrielle* (april 1860, p. 210-230).

LITERATUUR: M van der Voort, *By het graf van mynen vriendt Jar Baptist Langlois. 30 Mei 1860* (1860); - H.J. Elias, *Geschiedenis van de Vlaamse Gedachte*, II-III (1963-'64).

MICHEL OUKHOW