

**KLAUWAERT, De**, weekblad te Mechelen in 1927 (eerste nummer 2 oktober 1927) opgericht door het Vlaams-nationaal arrondissementsbestuur Mechelen, vooral onder impuls van Ward Hermans. De Klauwaert werd bijna uitsluitend door Ward Hermans (ps. IJzergalm) geredigeerd en stelde zich tot taak het Vlaams-nationalisme zo zuiver mogelijk te houden. Het werd eerst gedrukt te Aalst, later bij drukker De Bie te Lier. Hermans meende immers dat het zgn. Vlaams-nationaal pers-monopolie van Aalst (Ernest van den Berghe) hoognodig doorbroken moest worden. Het blad verdween in 1933 naar aanleiding van de crisis in de Vlaams-nationale partij, vooral wegens gebrek aan geldmiddelen. In 1933 had het nog een nieuwe ondertitel gekregen: Strijdblad voor het Dietsch nationaal-solidarisme.

GUIDO PROVOOST