

**KLAAS, Jan**, geneesheer (Kales [Calais] 19 maart 1925).

Studeerde aan het Lycée de Flandre te Hazebroek en daarna aan de rijksuniversiteit te Rijsel. Vestigde zich vervolgens als geneesheer te St.-Omaars.

Klaas vond het van kindsbeen af merkwaardig dat in zijn streek niet enkel Frans, maar ook Vlaams werd gesproken. In 1941 constateerde hij tijdens een bombardement op Hazebroek dat de mensen die gewoonlijk Frans spraken, zich bij hevige ontroering enkel uitdrukten in hun moedertaal. Van toen af interesseerde hij zich sterk voor die taal. Hij volgde in zijn studententijd te Rijsel in 1946 het proces van Jean-Marie Gantois en werd sterk Vlaamsgezind. Daarna zou hij een belangrijke rol spelen in de na de Tweede Wereldoorlog moeizaam herlevende V.B. in Frans-Vlaanderen. Van 1950 af nam hij deel aan de Frans-Vlaamse Kulturdagen te Waregem en trad er op als spreker. Kort daarna (16 december 1951) stichtte hij in samenwerking met het Waregems comité voor Frans-Vlaanderen het tijdschrift Notre Flandre waarvan hij tot 1969 directeur was. In september 1958 richtte hij met Jean-Marie Gantois de vereniging De Vlaamse Vrienden in Frankrijk op. In 1969 werd deze vereniging opgenomen in de door Jan Klaas opgerichte Section Fédéraliste des Pays-

---

Bas Français. Van toen af werd ook Notre Flandre vervangen door het eveneens door Jan Klaas geleide tijdschrift La Nouvelle Flandre. Het engagement op cultureel vlak werd hier vervangen door een meer politiek gericht engagement. Jan Klaas hoopt met zijn beweging en zijn blad de nationalistische tendens om te buigen tot een federalistische en het louter taalkundig streven in te schakelen in de strijd voor algehele economische en culturele herleving van Nieuw-Frankrijk.

LITERATUUR: L. Verbeke, *Vlaanderen in Frankrijk* (1970).

LUC VERBEKE