

KESEL, Leo de, hulpbisschop (Adegem 1 oktober 1903).

De Kesel werd te Mechelen priester gewijd in 1927 en werd te Leuven licentiaat in het kerkelijk recht in 1929. Achtereenvolgens professor aan het Groot Seminarie te Gent (1929), directeur (1931) en president (1948) van dat seminarie, hulpbisschop (1960) en vicaris-generaal (1961) van het bisdom Gent. Hij was proost van de Katholieke Studentenactie (KSA) van het bisdom Gent van 31 augustus 1934 tot 22 september 1950.

De Kesel, die in 1931 had deelgenomen aan de bedevaart naar Rome, waarbij de Paus de KSA weigerde te ontvangen in de overtuiging dat het de jongeren van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) waren, werd in 1935 geconfronteerd met het probleem, of er in Oost-Vlaanderen een nieuwe Vlaams strijdende studentenbeweging opgericht moest worden, zoals in West-Vlaanderen het Jong Volksche Front (JVF), of anderzijds de Vlaamse actie aan het AKVS overgedragen moest worden. Gouwproost L. de Kesel voerde van november 1936 tot februari '37 onderhandelingen met AKVS-hoofdleider E. Boonen. De besprekingen leken aanvankelijk hoopvol voor het AKVS, maar werden eerder abrupt door de KSA beëindigd, zonder dat de toenadering tot stand kwam. De Kesel, die reeds in november 1936 niet afwijzend had gestaan tegenover de oprichting van het Jong Volksche Front in Oost-Vlaanderen, droeg dan ook, na het afspringen van de onderhandelingen met het AKVS, de leiding van de Vlaamse actie over aan het JVF. Ondanks deze steun kwam het JVF niet van de grond. (z. ook Studentenbeweging: Katholieke 1919-'45).

JANINE BEYERS-BELL