

KERKHOF, Louis-Joseph, bisschop van Luik (Val-Meer 15 februari 1878 - Luik 31 december 1962).

Kerkhofs studeerde aan de colleges te Feer en te Hasselt en aan de Gregoriana in Rome. Tct priester gewijd te Luik op 22 september 1900. Doceerde aan het Klein Seminarie te St.-Truiden (1901-07) en aan het Groot-Seminarie te Luik (1917-'24), waar hij na vijf jaar president werd. Op 11 februari 1925 tot hulpbisschop gewijd. Volgde op 18 augustus 1927 Mgr. Rutten op als bisschop van Luik, met de leus: „Quia ego servus”. Nam. wegens langdurige ziekte op 8 december 1961 ontslag en werd benoemd tot titelvoerend aartsbisschop van Serre.

Mgr. Kerkhofs was een bescheiden, sociaal voelend man die talrijke initiatieven nam of steunde. In de Tweede Wereldoorlog stichtte hij bv. de organisatie Kinderen in open lucht, hield de groot-rabbin van Luik in zijn huis verborgen, protesteerde tegen het wegvoeren van Joden en arbeiders. Na de oorlog reisde hij naar Palestina voor de hulp aan de vluchtelingen en werd er ereburger van Nazareth. In Rwanda nam hij de leiding van het Groot Seminarie van Nyunda op zich en hij zond priesters naar Zuid-Amerika.

Toen Mgr. Rutten hem in 1913 vroeg de hogere leiding van de studentenbeweging in Limburg op zich te nemen, meende hij dit niet te kunnen aanvaarden. Hij groeide op buiten de eigenlijke V.B., maar toonde heel zijn leven begrip voor vele moeilijke toestanden en stond er eerlijk tegenover. Toen na de Eerste Wereldoorlog een paar Limburgse katholieken met een Vlaamse verkiezingslijst wilden opkomen, vond hij dit goed, tot grote ontsteltenis van de traditionele partij. In het conflict tussen de Belgische bisschoppen en de Vlaams-nationalisten in 1928-'29 volgde hij het standpunt van zijn collega's. Toen het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) moest wijken voor de Katholieke Studenten Actie (KSA) en de universiteitsstudenten dit weigerden, oordeelde hij dat dezen toch niet aan hun lot overgelaten mochten worden. Na de bedevaart naar Rome van de Vlaamse studenten in 1931, toen de bedevaarders door een misverstand in Rome slecht werden ontvangen, was Mgr. Kerkhofs de enige bisschop die openlijk zijn medevoelen met de studenten toonde: „Per crucem ad lucem”, verklaarde hij. Hoezeer hij door vriend en tegenstander werd geacht, bleek bij zijn jubileum in 1950, toen hij 50 jaar priester en 25 jaar bisschop was. Bij die gelegenheid betuigde hij zijn gehechtheid aan zijn geboortestreek Limburg, wat – zoals iedereen wist – geen ijdele woorden waren. (Mgr. Kerkhofs was bisschop van het bisdom Luik, dat tot 31 mei 1967 ook de provincie Limburg omvatte.)

PAUL VANDERMEULEN