

KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ (KVV) kwam in oktober 1936 tot stand als Vlaamse vleugel van het Katholiek Blok van België, met als Waalse tegenhanger de PCS (Parti Catholique Social). Hoewel reeds eerder aan een reorganisatie der oude Belgische Katholieke Unie was gedacht, was de aanpassing der katholieke standenpartij aan de Vlaams-Waalse volksdualiteit het rechtstreeks gevolg van de verkiezingen van mei 1936, waarbij de traditionele partijen tientallen zetels aan de zgn. extremistische groeperingen moesten afstaan. Op de vergadering van het hoofdbestuur van de Belgische Katholieke Unie op 8 oktober 1936 stelde minister Rubbens voor de reorganisatie toe te vertrouwen aan een permanent directorium, waarin Prof. Edg. de Bruyne een grote rol speelde. Pas op 17 maart 1937 werd de KVV door de afgevaardigden der 17 Vlaamse arrondissementen definitief gesticht. Iedere vleugel had een eigen leiding en erkende de standenorganisaties. De coördinatie tussen de vleugels werd verzekerd door het directorium.

Op 8 december 1936 sloot de KVV na moeizame onderhandelingen met het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) een beginselakkoord dat zich, zij het vaag, uitsprak voor federalisme en voor een parlementair corporatisme (z. Beginselakkoord KVV-VNV).

Het dagblad van de KVV, *De Courant*, waarvan het eerste nummer op 19 september 1937 verscheen en dat eigenlijk tegen *De Standaard* van de met de partij overhoop liggende G. Sap werd opgericht, kwam nooit tot bloei.

In oktober 1937 formuleerde de theoreticus van de KVV, Prof. Edg. de Bruyne op het eerste congres het programma van de partij. De ontplooiing der volksgemeenschappen binnen het Belgische kader en een nogal vaag gevoelsnationalisme waren er de hoofdcomponenten van.

Bij de verkiezingen van april 1939 haalde de KVV 44 zetels, wat een lichte vooruitgang betekende in vergelijking met de uitslagen der oude katholieke partij in mei 1936.

Na de bevrijding in 1945 hervatte het directorium van het Katholiek Blok zijn werkzaamheden en werd een vernieuwingsplan voor de partij uitgewerkt. Op 5 februari 1945 ontbond het directorium zichzelf en werd de oprichting van de nieuwe Christelijke Volkspartij aan een organisatiecomité opgedragen, waarin Edg. de Bruyne, A. Verbist, Ch. du Bus de Warnaffe en G. Hoyois zitting hadden.

LITERATUUR: *Het Blok der Katholieken van België*, Verslagboek van het Congres, 16-17 oktober 1937 (1937).

GUIDO PROVOOST