

**KATHOLIEKE VLAAMSCHE VOLKSPARTIJ**, opgericht nadat de Vlaams-nationalist Thomas Debacker (z. aldaar) in 1921 niet op de katholieke lijst te Turnhout was gekozen.

De Katholieke Vlaamsche Volkspartij apparenteerde bij de verkiezingen van 1925 met de Vlaams-nationalisten van Antwerpen en Mechelen. Debacker werd gekozen met 5347 stemmen en door zijn dynamisme, zijn redenaarstalent en zijn dienstvaardigheid slaagde hij erin zijn Volkspartij een sterke electorale positie te bezorgen. In 1926 sloot Debackers Volkspartij, na enige aarzeling, zich aan bij de door Van Puymbrouck georganiseerde doodgeboren Federatie van Vlaamsch-nationalisten.

Debacker beschikte voor de organisatie van zijn Volkspartij over het regionale weekblad De Nieuwe Kempen (1926-'40).

Vlak voor de verkiezingen van mei 1929 vroeg Debacker, op 17 mei, schriftelijke instemming van kardinaal Van Roey met de actie van zijn Volkspartij. Van Roey antwoordde prompt, publiek en negatief. Sommigen, waaronder Borginon, vreesden toen dat Debackers blunder de Vlaams-nationalisten heel wat schade kon berokkenen. Debacker liet het er echter niet bij en publiceerde

# ONS VERWEER

ZIJNDE

**EEN VERDEDIGING**

VAN HET

## Katholieke Vlaamsche Nationalisme

DOOR HET BESTUUR DER

### Katholieke Vlaamsche Volkspartij

ARRONDISSEMENT TURNHOUT



een antwoord: *Ons Verweer*, een brochure, opgesteld door drie jezuiten: Van Mierlo, Stracke en Van Opendenbosch.

De positie van Debackers Volkspartij bleek zo onaantastbaar, dat ze de crisis van het Vlaams-nationalisme en de tegenstand van de kerkelijke hiërarchie glansrijk trotseerde. Debacker werd in 1932 immers met tienduizend stemmen, amper zes procent minder dan in 1929, herkozen.

De anti-autoritaire Debacker aarzelde lang, voordat hij met zijn Volkspartij tot het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) toetrad. Pas in december 1934 deed hij deze stap, doch al enkele maanden later waren er moeilijkheden en werd hij als arrondissementsleider van het VNV afgezet.

Bij de verkiezingen van 1936 haalde de Katholieke Vlaamsche Volkspartij 4000 stemmen meer dan in 1932, d.i. meer dan 25 procent van de stemmen in het arrondissement. In oktober 1936 trad de Volkspartij opnieuw toe tot het VNV (z. Nationalistische partijen en V.B.).

LITERATUUR: *Ons Verweer*, zijnde een verdediging van het Katholieke Vlaamsche Nationalisme, door het bestuur der Katholieke Vlaamsche Volkspartij, arrondissement Turnhout (1929); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, II-III (1969); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave); - E.d.V. [= A. de Bruyne], *Thomas de Backer. Vlaams-nationaal voorman in de Kempen*, in 't Pallieterke, jg. 27, nr. 51 (23 december 1971).

GUIDO PROVOOST