

KATHOLIEKE JEUGDSCHAREN JONG-VLAANDEREN (KJJV), opgericht door Berten de Bels op 29 februari 1956.

Bondsleider was Paul Steuperaert, met als voornaamste leiders en leidsters: Dirk de Belder, Geert Declerck, Griet de Zutter, Rein Declerck, Roger Taghon. Zij organiseerden vele tientallen jongens en meisjes in de streek Vinderhout, Drongen, Zomergem, Lovendegem, Gent. Geest en actie waren katholiek en strijdend Vlaams, buiten elk politiek verband, volslagen zelfstandig.

Op 8 september 1957 traden, intussen met de nieuwe benaming Katholiek Vlaams Jeugdverbond (KVJV), de KJJV toe tot het Blauwvoetjeugdverbond (het op dat ogenblik van naam veranderende Algemeen Diets Jeugdverbond). Verscheidene leiders ervan speelden een grote rol in deze jeugdbeweging, de meeste leden gingen bij deze overheveling teloor.

STAF VERMEIRE