

JOURNAL D'ANVERS, Franstalig dagblad te Antwerpen (1812-'82). Op 1 juli 1812 stichtte J. Juan, een geïmmigreerde Fransman, het dagblad *Journal des Départements des Deux-Nèthes*. Dit informatie- en opinieblad doorliep heel wat politieke stadia. Het was bonapartistisch tijdens de Franse overheersing, pro-ministerieel, koningsgezind en anti-katholiek tijdens het Verenigd Koninkrijk, orangistisch, liberaal en antiklerikaal na 1830, onvoorwaardelijk pro-Meeting na 1862 en tenslotte, als het in 1864 het eigendom wordt van enkele conservatieven, ultramontaans. Ondertussen veranderde het ook een vijftal keren van naam. Van 13-14 maart 1859 af heette het wel degelijk *Journal d'Anvers*. De hoofdredactie werd o.m. waargenomen door Jan de Laet, van 1848 tot '53, en door Lodewijk Vleeschouwer, van 1853 tot eind '58. Voor zover bekend bereikte het *Journal d'Anvers* een maximum van 787 abonneementen in 1831. In 1865 had het er minder dan 400. Op 30 december 1882 hield het op te verschijnen. De abonnees kregen toen het dagblad *L'Escaut*. Later, nl. in 1881 en in 1903, doken er nog twee weekbladen onder de naam *Journal d'Anvers* op. Veel belang dienen we er echter niet aan te hechten.

LITERATUUR: F. Prims, *De katholieke dagbladpers te Antwerpen* (1935); - H. de Borger, *Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914* (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 49, 1968).

FRANK BEKE