

JONG VLAANDEREN, titel voor het kerstnummer van 1894 van het halfmaandelijks tijdschrift der jongeren *De Jonge Vlaming* (z. aldaar).

In dit speciale nummer verschenen gedichten en bijdragen van, o.a., Pr. van Langendonck, F. Tous-saint, Hendrik Coopman Thz., A. Hegenscheidt,

Gust Vermeylen, Leo van Lee, Lodewijk de Raet, V.
de Meyere en Erich Monck (pseudoniem van
K. van de Woestijne). WIM VAN ROOY