

JONG DIETSCHLAND, Algemeen Weekblad voor Katholiek Vlaamsch-nationaal Leven (1927-'33).

Het nummer dat als prospectus bedoeld was en dat op 25 december 1926 verscheen, werd ingeleid door Cyriel Verschaeve. Het eerste eigenlijke nummer, dat op 5 januari 1927 verscheen, vermeldde als enige redacteur Victor Leemans. Het redactie-secretariaat werd waargenomen door Mevr. Dosfel, het beheer door Dr. A. Catry, oud-voorzitter van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, waarvan het als het orgaan beschouwd kan worden. Het blad wilde het culturele vormingswerk van Het Vlaamsche Land voortzetten, maar was politiek meer duidelijk nationalistisch. Hoewel nergens als redacteurs vermeld, waren o.a. Frans Daels, Leo Dumoulin, H.C. de Vleeschhouwer, Maurits Geerardijn, Ward Hermans, Wies Moens,



Berten Pil, Gerard Romsee, Odiel Spruytte, Ernest van der Hallen en Dirk Vansina in mindere of meerdere mate bij de redactie betrokken. Jong Dietschland wilde, buiten alle partij-organisatie om, opkomen voor een solidaristisch nationalisme in het kader van een supra-nationale Europese organisatie. Het was radicaal anti-Belgisch. In Jong Dietschland ontstond al spoedig een discussie over de vraag of het Vlaams-nationalisme democratisch moest zijn. Zonder dat de redactie een bepaald standpunt innam, werden in een aantal beschouwingen anti-democratische theorieën ontvouwd. In het nummer van 11 maart 1932 omschreef Jong Dietschland zijn principiële standpunt in de Vlaamse nationale strijd, waarvan het politieke doel de staatkundige hereniging van Noord en Zuid was in één Dietse staat met een federale formule als overgangsstadium en met als maatschappelijk doel het solidarisme in de zin van een organisatie volgens beroepen, met opruiming van de liberaal-democratische geest, het parlementarisme en de partijstaat, en met verwerping van de dictatuur van het proletariaat zowel als van die van het kapitaal. Dit doel diende te worden bereikt met

legale middelen en passief verzet als zelfverweer. De nationale strijd diende te steunen op de principes van de zedenleer, zoals die bekrachtigd waren door de Katholieke Kerk. Een belangrijk nummer was dat van 27 oktober 1933, met het hoofdartikel „Een terugblik en een pleidooi”, waarin de hoop werd uitgesproken dat het Vlaamsch Nationaal Verbond en het Dinaso elkaar zouden vinden om tot een eenheid te komen in de Dietse strijd. Op 1 januari 1934 werd het weekblad met Vlaanderen samengesmolten tot het weekblad Vlaanderen - Jong Dietschland.

LITERATUUR: H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, II (1969, p. 81-85); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave, p. 307 vlg.). JOSE DE CEULAER