

**JANSSENS, Aloïs**, missionaris van Scheut, theoloog (Zele 26 januari 1887 - Leuven 6 juli 1941). Hij volgde zijn middelbaar onderwijs aan het Klein Seminarie te Sint-Niklaas en trad in 1904 in de Congregatie van Scheut. Na zijn theologische vorming werd hij in 1910 tot priester gewijd en benoemd tot professor in het Theologicum van Scheut te Leuven.

Tijdens zijn theologische vorming werd Janssens flamingant en werd hij opgenomen in de vriendenkring van L. Scharpé, J. de Cock, Fr. M. Olbrechts en J. Bittremieux. Tijdens de oorlog werkte hij mee aan De Stem uit België, Vrij België, De Klok uit België. Ook met Karel van Sante werd hij bevriend, toen deze het front verlaten had. Uit de briefwisseling met J. de Cock en met K. van Sante blijkt duidelijk dat Janssens steeds meer overhelde naar de radicale kant en het is dan ook niet te verwonderen dat hij niet akkoord kon gaan met het Vlaamsch-Belgisch Verbond, gesticht door Frans van Cauwelaert, en met het minimumprogramma.

Na de oorlog staakte Janssens zijn expliciete Vlaamsgezinde bedrijvigheid om al zijn krachten te wijden aan zijn theologische studies, die hij, als

---

een der eersten, in het Nederlands schreef.

WERKEN: *Tegen aktivisme*, in *De Stem uit België*, jg. 3, nr. 48 (1917, p. 4); - *Belgische en Vlaamsche belangen*, in *De Stem uit België*, jg. 3, nr. 48 (1917, p. 4).

LITERATUUR: W.A. Grootaers - M.D. van Coillie, *Proeve eener bibliographie van de Missionarissen van Scheut* (1938, p. 115); - D. Verhelst, *Lord Halifax and the Scheut Father Alois Janssens* (Recherches Œcuméniques II, 1967).

DANIEL VERHELST