

INSTITUT FLAMAND DE FRANCE, gesticht te Rijsel in november 1942, ontbonden bij de bevrijding in 1944.

Aanvankelijk heette dit instituut Centre Régional de Cours et de Conférences, maar het succes ervan was zo groot dat men er spoedig een volkshogeschool van kon maken. Voor het schooljaar 1942-'43 waren er niet minder dan 821 inschrijvingen. In het instituut werd, behalve Engels en Duits, ook het Nederlands schriftelijk en mondeling onderwezen gedurende vier uren per week. Verder werden ook cursussen georganiseerd over regionale geschiedenis, geschiedenis van de Vlaamse kunst, economische en sociale geschiedenis van het Noorden, Vlaamse letterkunde enz. Secretaris-generaal was Dr. A. Drieux en onder de docenten vinden we J.M. Gantois, L. Caquant, Nicolaas Bourgeois P.F. Quesnoy.

LITERATUUR: L. Verbeke, *Vlaanderen in Frankrijk* (1970, p. 100).

LUC VERBEKE