

IJZERSYMBOLLEN, is de benaming, vóór de Tweede Wereldoorlog gegeven aan een groep Vlaamse voormannen: Firmin Deprez, Renaat de Rudder, Juul de Winde, Joe English, Frans Kusters, Frans van der Linden, Edward en Frans van Raemdonck, Bert Willems, allen gesneuveld of gestorven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hun stoffelijk overschot werd in 1932 tijdens de 13^e IJzerbedevaart bijgezet in de crypt van de toren, op dat van Juul de Winde na, dat in 1937 werd bijgezet. Tot deze IJzersymbolen kunnen wij ook Lode de Boninge rekenen, wiens stoffelijk overschot te Wevelgem begraven is, alsook de in februari 1934 verworven Steen van Merkem met het opschrift „Hier ons bloed! Wanneer ons recht?“, dat er tijdens de oorlog op geschilderd was en na de oorlog opnieuw werd aangebracht, en het op 28 juni 1937 verworven doorschoten Kruis van Nieuwpoort, dat tijdens de oorlog waakte over een klein kerkhof, in de puinen van de kerk van Nieuwpoort aangelegd.

LITERATUUR: *De Symbolen van de IJzertragedie* (1949, tweede uitgave).
LUC SCHEPENS