

HEYNS, Pol, journalist, volkskundige (Herentals 17 oktober 1906 - Bonheiden 12 april 1960).

Volgde Grieks-Latijnse humaniora aan het St-Jozefscollege te Herentals, studeerde korte tijd aan het Groot Seminarie in Mechelen en ging, na zijn legerdienst, naar de universiteit te Leuven, waar hij de kandidatuur in de rechten en in de Germaanse filologie behaalde. Na met populaire historische bijdragen over zijn geboortestreek meegewerkt te hebben aan het weekblad Het Kempenland, werd hij in 1935 redacteur bij de gesproken uitzendingen van het Nationaal Instituut voor Radio-omroep (NIR), waar hij een der eerste Vlaamse radioreporters was. In 1945 werd hij hoofdredacteur van het

weekblad *Ons Volk*, wat hij bleef tot aan zijn dood.

Pol Heyns schreef verscheidene novellen en de sociale roman *Ons dorp floreert*, maar hij was vooral bedrijvig op het gebied van de volkskunde. Als radioreporter legde hij een uniek archief van Vlaamse volksliederen aan: in de periode 1935-1944 registreerde hij er voor het NIR 1.088 op grammofoonplaten en in totaal verzamelde hij er 1.300. Zijn pionierswerk leverde de basis voor het moderne onderzoek op dit terrein. Verder publiceerde hij over diverse volksgebruiken. In zijn nalatenschap bevindt zich een onuitgegeven documentaire roman over de Vlaamse uitwijking naar Zuid-Amerika in de 19^e eeuw, verder een Cultuurgeschiedenis van het Hemd en wat hij zelf als zijn levenswerk beschouwde: de vergevorderde voorbereiding voor een folklore van het leven, onder de titel *Van de Wieg tot het Graf*, waarvoor hij een schat aan gegevens bijeen had gebracht. In *Ons Volk* besteedde Heyns, trouw aan de traditie waarin dat blad als *Ons Volk Ontwaakt* was gesticht, veel aandacht aan de popularisering van Vlaamsgezinde manifestaties en van het Vlaamse culturele leven.

WERKEN: *Volksliederen* (1941); - *Antieke Kalenderprenten* (1945); - *Het volksboek van Tijl Uilenspiegel*, in samenwerking met Dr. L. Debaene (1945); - *Vlaamse Volksverhalen*, verzameld door K. Jacobs, vertaald en bewerkt door Pol Heyns (1945); - *Bert Peleman* (1955); - *Kallist Fimmers* (1955).

LITERATUUR: K. de Decker en E. van den Broeck, *Pol Heyns, archivaris van de Vlaamse Volkskunde* (1969).

GASTON DURNEZ