

HEYNDERICKX, Karel, studentenleider, activist (Sint-Niklaas-Waas 27 januari 1875 - Doesburg 4 oktober 1962).

Na middelbare opleiding in het Klein Seminarie te Sint-Niklaas studeerde Heynderickx rechten te Leuven en vormde daar samen met Adelfons Hendrickx en Jef vanden Eynde het grote drietal van

de studentengeneratie vóór de Eerste Wereldoorlog. Hij was medestichter van de Wase studentengilde, voorzitter van de Oostvlaamse studentengilde, hoofdredacteur van *Ons Leven*, orgaan van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (1896-'99). In 1898 verzorgde hij de uitgave van het *Studentenliederboek*.

In 1899 werd Heynderickx advocaat en legde hij als eerste voor het Hof van Beroep te Gent de eed af in het Nederlands. Van 1890 af was hij stads-



secretaris van Sint-Niklaas, waar hij tevens voorzitter was van de katholieke gilde, een flamingantisch bastion. Sinds 1907 hoofdbestuurslid van het Davidsfonds, werd Heynderickx, na een korte periode als waarnemend secretaris, in 1908 tot vast secretaris van het Davidsfonds benoemd, vooral vanwege zijn populariteit onder de studenten. Samen met voorzitter E. Vliebergh bewerkte Heynderickx een grote bloei van het fonds, die door de Eerste Wereldoorlog werd afgebroken. Hij is eveneens bestuurslid geweest van de Katholieke Vlaamsche Landsbond en van het Katholiek Vlaams Oud-Hoogstudentenverbond van Oost-Vlaanderen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos Heynderickx voor het activisme en ijverde mee voor de Vlaamse universiteit te Gent, waaraan hij in oktober 1916 erehoogleraar in het administratief recht werd. Na zijn ontslag als stadssecretaris van Sint-Niklaas werd hij op 12 mei 1917 benoemd tot secretaris-generaal van het (activistische) ministerie van binnenlandse zaken. Op 22 december 1917 werd hij lid van de Raad van Vlaanderen en op 28 januari 1918 lid van de Commissie van Gevolmachtigden, die de Raad van Vlaanderen moest bijstaan in het uitwerken van een wetgeving voor Vlaanderen.

Na de oorlog nam Heynderickx met zijn gezin de wijk naar Nederland en ging in Den Haag wonen. Na enige tijd van werkloosheid vond hij een werkkring als vertegenwoordiger voor Nederland van een Duitse fabriek van foto-apparaatuur.

Heynderickx bracht de laatste jaren van zijn leven door in een bejaardentehuis te Doesburg. Hij werd in Sint-Niklaas begraven.

WERKEN: *Studentenliederboek*, 2 dln. (1898).

BRIGITTE RASKIN en HENDRIK D. MOMMAERTS