

HAESAEERT, Vital, frontsoldaat, jurist, cultureel
werker (Aartrijke 24 april 1890 - Vught [Neder-

land] 25 februari 1954).

Middelbaar onderwijs aan het college te Diksmuide; intrede bij de Redemptoristen, welke orde hij nadien verliet.

Brancardier, diende als gids voor J. Charpentier tijdens diens overtocht naar de Duitsers in de nacht van 30 april op 1 mei 1918, en deserteerde met hem. Studeerde nog enkele maanden aan de universiteit van Gent. Week uit naar Nederland en behaalde er in 1927 de graad van meester in de rechten aan de universiteit van Leiden met een studiebeurs hem bezorgd door mr. W.J.L. van Es, nadat hij in Den Haag een kunsthandel had opgezet. Haesaert was de rechterhand van Henk van der Wielen bij de stichting van de volkshogeschool te Bakkeveen. Hij onderhield ook nauwe relaties met dr. J.D. Domela Nieuwenhuis, toen predikant te Beetsterzwaag.

Zonder actief in het verzet te staan verschaftte hij tijdens de Tweede Wereldoorlog effectieve hulp aan vele vervolgd. Na de oorlog bleef hij zeer bedrijvig in het uitbreiden van het volkshogeschoolwerk in het Noorden (o.a. te Bergen) en bewerkte hij samen met H.D. de Vries Reilingh de samenwerking met Vlaanderen.

LITERATUUR: R. Dewulf, *Vital Haesaert. Meester in de Rechten, Groot-Nederlander 1890-1945*, in *Vlaamse Stam*, jg. 9, nr. 1 (1973, p. 27-31).

LUC SCHEPENS