

HACHE, Jef (eigenlijk Jozef), onderwijzer-schoolhoofd (Gent 10 februari 1892).

Aan het front, waar hij gedurende de Eerste Wereldoorlog dienst deed als brancardier, was Haché leider van de Frontbeweging in de eerste legerdivisie. Op 11 juli 1917 kwam hij, aan het hoofd van de bijna voltallige Vlaamse manschap van zijn compagnie, op straat onder het zingen van Vlaamse strijdliederen en het scanderen van Vlaamse strijdluizen, wat hem negen dagen kamerarrest opleverde.

Haché schreef herhaaldelijk artikelen in Ons Vaderland en nam deel aan de verspreiding van clandestiene Vlaamse publikaties aan het front. Eveneens aan het front legde hij mede de grondslagen van het later opgerichte Verbond van Vlaamse Oudstrijders door tal van kandidaat-leden aan te werven. Na de oorlog hield hij zich buiten de politiek, maar als onderwijzer en schoolhoofd was hij zeer actief op het gebied van het algemeen beschaafd Nederlands.

GREET PLOMTEUX