

GHEIN, Rik de (eigenlijk Hendrik), secretaris van het IJzerbedevaartcomité (Brugge 15 januari 1924). Na zijn humaniora aan het Sint-Leo-College te Brugge studeerde De Ghein voor maatschappelijk assistent te Roeselare.

Van 1956 tot '60 was hij voorzitter van het Jeugdcomité voor de IJzerbedevaart. In 1956 organiseerde hij tijdens de Rodenbachfeesten de Jongvlaamse studentendagen te Roeselare. In 1958 behoorde hij tot de oprichters van het Jeugdcomité voor de Wereldtentoonstelling (Expo-actie). Van 1958 tot '64 was hij lid van het hoofdbestuur en van de Raad van de Vlaamse Volksbeweging en van 1959 tot '62 ook van het Vlaams Aktiekomitee Brussel en Taalgrens. Hij was eveneens medeorganisator van de Marsen op Brussel en redactielid van Het Pennoen (1959-'60). Hij werkte mee aan de bespreking van het Gemeenschappelijk Waals-Vlaams Federalistisch Manifest in het Overlegcentrum der Waalse en Vlaamse Federalisten. Sinds 1 september 1960 is De Ghein algemeen secretaris van het IJzerbedevaartcomité en organisator (algemeen leider) van de jaarlijkse bedevaarten naar de graven van de IJzer.

JANINE BEYERS-BELL