

GETROUWE MALDEGHEM, 't, katholiek weekblad (29 juli 1888 - 3 september 1944).

Na aanvankelijk te Eeklo en te Maldegem zijn weekblad te hebben laten drukken door anderen begon de uitgever Victor de Lille op 4 oktober 1891 het zelf te doen.

De oplage van het weekblad steeg van 275 tot 35.000 exemplaren tijdens de zaak van de „moord van Beernem”: Hector de Zutter, die in de kermisnacht van 7 op 8 november 1926 was verdwenen, werd pas drie weken later uit het kanaal Moerbrugge-Oostkamp, op het grondgebied van Oostkamp, opgehaald. Het was V. de Lille die ervoor zorgde, dat de zaak niet in de doofpot raakte. Door de actie van 't Getrouwe Maldeghem om de waarheid omtrent deze zaak te doen zegevieren kregen het weekblad en zijn uitgever V. de Lille (z. aldaar) een geweldige populariteit. Het blad kreeg zo een zeer grote verbreiding in Vlaanderen. Weldra werden twee zoons van V. de Lille, Jozef en Leon, mederedacteuren. Een derde zoon, Eugeen, verzorgde de geneeskundige bijdragen, die tot in het buitenland werden gelezen.

Bij de bevrijding in september 1944 had de drukkerij te lijden van de oorlogshandelingen der Canadezen. De repressie en andere moeilijkheden betekenden daarna het einde van dit weekblad.

KAREL M. DE LILLE