

**GEEREBAEERT, Adhemar, priester-jezuïet (Gent  
12 juni 1876 - Brussel 9 november 1944).**

Na humaniorastudies aan het St.-Barbaracollege te Gent trad hij in september 1893 in de Jezuïetenorde. Al behaalde hij dan ook aan de Facultés Notre-Dame te Namen de grootste onderscheiding bij de kandidatuurexamens in de wijsbegeerte en letteren, gelegenheid tot verdere universitaire studie werd hem wegens zijn vooruitstrevende Vlaamsgezinde overtuiging niet gegund. Theologie studeerde hij gedeeltelijk te Oñate in Spanje en gedeeltelijk te Leuven. Hier werden in augustus 1907 voor het eerst de Nederlandsche Vacantieleergangen gehouden, door Prof. Vliebergh gesticht om o.m. bij de leraren van het M.O. het tekort aan Nederlandse smaak en cultuur aan te vullen. Geerebaert was meteen voor deze opzet gewonnen en hield er de vier volgende jaren telkens lezingen over klassieke auteurs. Meteen verwierf hij een eervolle plaats onder de Vlaamse classici. In 1910 werd hij tot priester gewijd. Bij de geleidelijke vernederlandsing van het M.O. werd het zijn levensdroom gepaste klassieke handboeken ten gerieve van leraren en leerlingen, in keurig Nederlands te stellen.

Van 1913 af verscheen toen die hele reeks Griekse en Latijnse schooluitgaven. Het aanvankelijk smalle riviertje van klassieke uitgaven, in zijn loop door de oorlog tijdelijk gestuit, zou na 1918 aanwassen tot een brede stroom, zich wijd uitstrekend over het hele gebied van de klassieke letterkunde. Om de degelijke informatie, het aangepastzijn aan jonge humanisten en de taalzuiverheid zijn deze klassieke handboeken bijzonder gewaardeerd. Toen in 1926 de voornaamste tekstuitgaven af waren, begon Geerebaert aan de beide woordenboeken: het *Beknopt Latijnsch-Nederlandsch woordenboek* voor het humaniora-onderwijs en het *Beknopt Grieksch-Nederlandsch woordenboek*. In de dagen dat het M.O. vernederlandst werd, heeft Geerebaert een onschatbare dienst aan de culturele vorming van de Vlaamse studerende jeugd bewezen.

WERKEN: Buiten de talrijke klassieke handboeken (voorbereidingsboekjes, vertalingen en spraakleren) dienen speciaal vermeld te worden: *Beknopt Latijnsch-Nederlandsch Woordenboek* (1932); - *Beknopt Grieksch-Nederlandsch Woordenboek* (1943).

LITERATUUR: E. de Strycker, *Een groot classicus. E.P. Geerebaert s.j.*, in *Streven* (maart 1945, p. 51-61); - *Bij de 100ste uitgave van den Eerw. Pater Geerebaert, s.j.*, in *Ons Volk Ontwaakt* (16 mei 1926, p. 305-308).