

**GEEN TAAL GEEN VRIJHEID**, vereniging van Vlaamse studenten aan de Vrije Universiteit te Brussel.

Geen Taal Geen Vrijheid werd in 1876 door Julius Boving gesticht als voortzetting van het Nederduitsch Taalminnend Genootschap Schild en Vriend, met als doel het Vlaamse streven aan de universiteit en het vrijzinnig denken onder de Vlamingen te verbreiden. Reeds in 1857 gaf Schild en Vriend de tweede bundel Noord en Zuid van de Gentse zustervereniging 't Zal Wel Gaan uit, die door de katholieke censuur te Gent werd geboycot. Datzelfde jaar werd ook een delegatie naar de Brusselse rector gezonden om de instelling te vragen van een college Nederlandse letterkunde. In 1880 werd dit doel bereikt. A. Willems, die het genootschap in 1856 had opgericht, werd de eerste

hoogleraar voor Nederlandse letterkunde aan de Brusselse universiteit.

Na de Eerste Wereldoorlog maakte de jacht op de activisten het Vlaams studentenleven onmogelijk. Pas in 1923 leefde de kring weer op onder de naam Vlaamsche Studiegroep, die aangesloten was bij het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond en Grootnederlands gezind was. De actie van de kring bleef echter beperkt tot studententikoze activiteiten.

Op 21 april 1932 werd het Algemeen Vrijzinnig Hoogstudentenverbond opgericht dat opnieuw Geen Taal Geen Vrijheid als kenspreuk had. Als vrijzinnige, maar niet het minst ook als Vlaamse vereniging streed Geen Taal Geen Vrijheid op twee fronten: voor de algemene programmapunten van de V.B. én voor de splitsing van de eigen universiteit. Dit laatste begon in 1935 in de rechtsfaculteit:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog weigerde Geen Taal Geen Vrijheid het vrijzinnig streven op te geven en werkte de Duitsgezinde Brusselse Studentenbond tegen.

In 1946 nam het Genootschap de naam aan van Brussels Studentengenootschap Geen Taal Geen Vrijheid. In 1947 werd het als onafhankelijk centrum erkend en werd aldus lid van de Vereniging van Vlaamse Studenten en van de Federatie der Studenten van België. In 1968 eindigde, met de oprichting van de volledig autonome Vrije Universiteit Brussel (VUB), de strijd van Geen Taal Geen Vrijheid voor de splitsing van de Brusselse universiteit. Momenteel is het Brussels Studentengenootschap Geen Taal Geen Vrijheid de overkoepelende vereniging van alle studenten van de VUB. Zowel de politieke en filosofische (Vrij Onderzoek), als de culturele en regionale studentenorganisaties worden er door vertegenwoordigd. Het is dé spreekbuis van alle VUB-studenten.

LITERATUUR: L. Pelemans, *Het Brussels Studenten Genootschap „Geen Taal Geen Vrijheid” bestaat 100 jaar*, in *De Geus* (speciaal nr.; 1956, p. 4-5 en 8).      ROLAND WILLEMYS