

**GALLE, Marc**, docent, filoloog en socialistisch voorman te Brussel (Denderleeuw 11 september 1930).

Na middelbaar onderwijs aan het atheneum van Aalst studeerde Galle Germaanse filologie aan de Rijksuniversiteit te Gent, waar hij zich onder leiding van E. Blancquaert toelegde op de fonetiek en de orthofonie. In 1963 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit te Brussel tot doctor in de letteren en wijsbegeerte op een proefschrift over de noodlotsgedachte in het werk van Couperus. In dat

jaar werd Galle lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Twee jaar later begon hij op de radio met de populaire rubriek taalwenken Voor wie haar soms geweld aandoet. In Het Laatste Nieuws verschijnt iedere donderdag zijn Taalpluim.

In 1970 werd Galle tot docent aan het Brusselse Rijksinstituut voor toneel- en cultuurspreiding benoemd. Zoals menig ander afgestudeerde had de leraar Galle voordien al in zijn hoofdstedelijke werkkring ervaren wat er in het centrum van het land met zijn taalgenoten aan de hand is. Als partijganger van het vrijheidsnationalisme poogt Galle hun ontvoogding in de hand te werken door hen taalvaster te maken. Ook wil hij hen tegen de druk van de Brusselse structuren in bescherming nemen. Dit streven leidde tot een concreet, partijpolitek engagement. In de rangen van de Belgische Socialistische Partij was Galle betrokken bij de afscheiding van de Rode Leeuwen, na in 1967 op het congres van Klemskerke als rapporteur over Brussel te zijn opgetreden. Sedertdien was Galle in de hoofdstad telkens zonder succes kandidaat: bij de parlementsverkiezingen van 1968 en 1971, de verkiezingen voor de Everse gemeenteraad in 1970 en de agglomeratieraad in 1971.

WERKEN: *Voor wie haar soms geweld aandoet*, 14 langspeelplaten met tekstboek (1967-'68).

LITERATUUR: J. Struye, *Dr. Marc Galle sprak met Herman Andries: België: tweekoppig Babylon?*, in *Humo* (5 maart 1970, p. 16-30).

KAREL HEMMERECHTS