

FLANDRIA, Vlaams studentengenootschap aan de universiteit te Göttingen, door Vlaamse krijgsgevangenen in de Eerste Wereldoorlog opgericht. Het bestond nog verscheidene jaren na het einde van de oorlog en verenigde toen de achtergebleven Vlamingen die hun studie in Duitsland wilden beëindigen. Tot de voornaamste leden behoorden: de literator en enthousiaste begunstiger van de Duits-Vlaamse culturele betrekkingen in Duitsland G.K. Rooms; M.R. Breyne, later lector voor Zuidafrikaans aan de universiteit van Berlijn; de latere leider van de Vereniging voor Wetenschap J. Goosenaerts; M. van de Kerkhove en C. Rousseu (z. Göttingen).

LITERATUUR: R.P. Oszwald, *Deutsch-Niederländische Symphonie* (1944, tweede uitgave).

FRANZ PETRI