

FALKENHAUSEN, Alexander von, generaal (riddergoed Blumenthal bij Neisse 29 oktober 1878 - Nassau 31 juli 1966).

Van 1934 tot '39 militair adviseur van Tsiang K'ai-sjek, van 1940 tot '44 militair bevelhebber in België en Noord-Frankrijk, na 20 juli 1944 in een concentratiekamp opgesloten; in 1951 werd hij door een Belgische rechtbank in Luik tot zes jaar dwangarbeid veroordeeld, maar, rekening houdend met zijn vroegere gevangenschap, vrijgelaten.

Hij was een koele, aristocratische natuur. Wat de Duitse oorlogsvooruitzichten betrof, was hij bij voorbaat sceptisch; hij had ook geen enkele sympathie voor het nationaal-socialisme. Als militair bevelhebber voerde hij in eng, ook persoonlijk contact met de leidinggevende Belgische kringen en het koninklijk huis een politiek die met de bestaande binnenlandse en maatschappelijke verhoudingen zoveel mogelijk rekening hield. Een gereserveerde houding nam hij aan tegenover de politiek van de bestuursafdeling onder het hoofd van het militaire bestuur Reeder, die meer steunde op de Vlamingen en de gematigde aanhangers van de zgn. Nieuwe Orde in België. Met Reeder deelde hij echter het streven om de invloed van de SS- en partijorganen op de bezette Belgisch-Noordfranse gebieden zoveel mogelijk te beperken.

De voornaamste richtsnoer voor zijn optreden als militair bevelhebber was, blijkens zijn persoonlijk verslag van 29 mei 1960: „de schone vesten van de Weermacht wit te houden en de reputatie van morele gaafheid en soldateske humaniteit te handhaven”. Hij was ervan overtuigd dat „op die manier de veiligheid, rust en orde gemakkelijk bewaard konden blijven”.

LITERATUUR: A. de Jonghe, *Hitler en het politieke lot van België*, I (1972).

FRANZ PETRI