

**ENGELS, Isfried** (eigenlijk Lodewijk), norbertijn (Nijlen 10 september 1898 - Ekeren 16 oktober 1960).

Na studie aan het college te Herentals trad L. Engels, broer van Octaaf, in 1917 in de abdij van Tongerlo en kreeg er de kloosternaam Isfried. Tot priester gewijd in 1925, werd hij gastenpater in de abdij en stichter en secretaris van de Mariale Dagen van Tongerlo (1931).

Deze eenvoudige, vrome priester, die onder de schuilnaam Marianus talrijke werken op het terrein van de devotie en onder de schuilnaam X. Icks enkele vrolijke schetsen over zijn catechese in een Antwerpse volksbuurt publiceerde, stichtte in 1948 de Anti-Haat-Liga, met de bedoeling „witten” en „zwarten” in volle repressietijd via het gebed en sinds 1954 ook door middel van een jaarlijkse bedevaart te Edegem (Antwerpen) weer bij elkaar te brengen. Hij bezocht repressieslachtoffers in de gevangenis en trachtte ook de nood van hun gezinnen te lenigen; verzetslieden als L. Kiebooms verleenden hem hun steun. De invloed van zijn discrete actie is moeilijk te berekenen, maar, blijkens getuigenissen, reëel.

LITERATUUR: *De anti-haat-Pater is niet meer*, in 't Pallieterke (27 oktober 1960); - *In memoriam E.H. Isfried Engels, Norbertijn van Tongerlo* (1961).

LUDO SIMONS