

EIKENKROON, De, opgericht te Antwerpen in oktober 1850 met als doel de behartiging van de Vlaamse kunst- en volksbelangen (wellicht volgens plan van het Heilig Verbond in de schoot van de Olijftak). De vereniging telde leden onder alle standen. Voorzitter was J.F.C. Verspreuwen en bestuursleden waren L. Gerrits en J. van Rijswijck. De vereniging was aanvankelijk duidelijk Vlaamsvrijzinnig, zocht ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1851 contact met

de liberalen, maar werd er afgewezen. Daarop werd een zwenking naar rechts gemaakt en een beroep gedaan op andere Vlaamse verenigingen om de kandidatuur van Conscience te steunen: deze oproep werd beantwoord en aldus kwam een eerste poging tot brede concentratie van de Vlamingen buiten en boven de katholieke en liberale partijen te Antwerpen tot stand. Door een hevige campagne in de pers werd Conscience alsnog op het nippertje verslagen.

LITERATUUR: Pol de Mont, *Drie groote Vlamingen* (1901-'02); - A. Jacob, *Brieven van, met en over Hendrik Conscience* (1913-'18); - L. Wils, *De politieke oriëntering van de Vlaamse Beweging* (1959).

ADA DEPREZ