

EIGEN LEVEN, Vlaams katholiek genootschap, opgericht in 1898 door enkele leden van de redactie van 't Daghet in den Oosten, medewerkers van de tijdschriften Het Belfort, Dietsche Warande, De Student en bestuursleden van cultuurverenigingen en oud-studentenbonden. Promotoren waren: L. Scharpé, M.E. Belpaire en Aug. Cuppens. Het doel was: in stilte steun en aanmoediging verlenen aan christelijke Vlaamse verenigingen en initiatieven om ontkerstenende invloeden in de V.B. in te dammen; merkwaardig is het feit dat de meeste leden overtuigde democraten waren. Van 1899 af werd geregeld vergaderd, veelal ten huize van Em. Vliebergh te Leuven.

Als belangrijkste resultaten kunnen worden genoemd: steun aan de Duimpjesuitgaven van V. Delle, samensmelting van Dietsche Warande met Het Belfort, verruiming en verjonging van het Davidsfonds, stichting van het weekblad Hooger Leven en het damesblad De Lelie; de voorgenomen uitgave van een Vlaamse krant werd door de Eerste Wereldoorlog verhinderd.

Als markante leden kunnen nog worden genoemd: J. Muyltermans, F. Drijvers, J. Helleputte, Aug. Laporta, Seraf. Dequidt, Jan Bols, Omer K. de Laey, Hugo Verriest, Jul. Persyn, J. Bernaerts, Th. van Tichelen, Fl. Prims, A. Mansion en A. van de Perre.

Voorzitter van de „gilde” was tot 1906 J. Muyltermans; hij werd opgevolgd door Jan Bols. Na de Eerste Wereldoorlog werd de kring niet opnieuw opgericht.

LITERATUUR: M.E. Belpaire, *August Cuppens. Zes en Twintig Jaar Vlaamsche Vriendschap* (1925); - M.E. Belpaire, *Gestalten in 't Verleden* (1947); - J. Persyn, *Het tijdschrift Dietsche Warande en Belfort en zijn ontwikkeling onder de redactie van Em. Vliebergh en Jul. Persyn (1900-1924)* (1963, p. 41-55).

JAN PÉRSYN