

DUMOULIN, Leo, priester (Roeselare 14 juni 1890 - Gistel 15 januari 1942).

In 1919 leraar aan het Sint-Lodewijkscollège te Brugge, in 1922 ziekenhuisdirecteur te Houtem bij Veurne, van 1930 tot 1940 kapelaan te Lichtervelde.

Hij hield op de landdag van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond te Gent in augustus 1923 een opmerkelijke rede. Toen was het radicaliseringsproces bij de jongeren reeds voltrokken. Zijn Handboek der Vlaamsch-nationale Geschiedenis, verschenen in hetzelfde jaar, was een poging tot Vlaams-nationalistische vorming bij het middelbaar onderwijs. Ze werd slechts matig gewaardeerd (o.a. kritiek van J. Uytterhoeven in Boekengids, II, 3, september 1924, p. 140-141). Een aantal bijdragen voor het weekblad Vlaanderen (februari-oktober 1923) bundelde hij tot een brochure, dat opnieuw een apologie inhield voor het nationalisme. Deze apologie werd op grote schaal hervat door de publikatie van het Vlaggeboek in 1926. Ondanks bisschop Waffelaert slaagden Leo Dumoulin, Odiel Spruytte, Cyriel Verschaeve en Maurits Geerardijn erin van januari 1927 af Jong Dietschland tot een sterk blad te maken. Hierbij werd de invloed van Dumoulin onderschat. Het moet nog onderzocht worden in

hoeverre – voornamelijk in de jaren 1931-'33 bij de doorbraak van nieuwe „rechtse” gedachten in het Vlaamse nationalisme – de fundamentele bijdragen in Jong Dietschland niet door Victor Lee-mans, maar wel door Dumoulin geschreven zijn. Zijn rol was in 1934 uitgespeeld. Dumoulin schreef onder een groot aantal pseudoniemen, o.a. L. De-man, H.P. Verdonck, M. Dalen.

WERKEN: *Handboek der Vlaamsch-nationale geschiedenis* (1923); - *Waarom nationalist zijn?* (1924); - *Die seer scone historie ofte gheschiedenisse der vrome yeesten ende vroede ghesechden der catievige scripture die men noemet De Vlaamsche Vlagge* (1926); - artikelen in *Jong Dietschland* (1927-'34).

LITERATUUR: L. Vos, *Het A.K.V.S. in konflikt met de gees-telijke overheid. Nationalisme en kultuurflamingantisme in de katolieke Vlaamse studentenbeweging (1919-'32)* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven, 1969); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939, II-III* (1969).

ROMAIN VANLANDSCHOOT