

DRIJVERS, Frans, studentenleider, priester (Rot-

selaar 5 april 1858 - Willebroek 29 december 1914).

Studeerde aan het klein seminarie te Hoogstraten en ging daarna naar het groot seminarie te Mechelen. Na zijn priesterswijding was Drijvers van 1885 af leraar aan het Sint-Jozefscollege te Aarschot. In 1890 werd hij onderpastoor te Opwijk en van 1897 tot 1910 bekleedde hij dezelfde functie in de Sint-Paulusparochie te Antwerpen. In februari 1913 werd hij bestuurder van de Dochters van Maria te Willebroek. Drijvers speelde in 1881, hij was toen seminarist, een belangrijke rol bij de oprichting van *De Student*, waarvan hij de kenspreuk *Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus* lanceerde. Hij had gedurende twee jaar de leiding van het tijdschrift en bleef ook daarna een trouwe medewerker. *Cuique suum*, *Nelis* en *Expertus* waren zijn meestgebruikte pseudoniemen.



Als overtuigd voorstander van de taalstrijd toonde Drijvers in *Het Belfort* van 1889 de noodzaak aan van de vernederlandsing van het hoger onderwijs en wijdde hij in *De Student* van 1906 een bespreking aan de bisschoppelijke onderrichtingen, waarin hij de onvolledigheid van de genomen maatregelen aantoonde. Drijvers kwam ook in conflict met de nieuwe redactie van *De Student*, die hij van laksheid beschuldigde omdat zij zich meer richtte op het cultuurflamingantisme dan op de taalstrijd. A. Laporta trad hierbij verzoenend op (z. *Studentenbeweging: Katholieke*).

WERKEN: Artikelen in *De Student* (1881-) o.a. *Onderrichtingen van HH. DD. HH. de Bisschoppen van België betreffende het Vlaamsch in het vrij Onderwijs*, in *De Student* (1906, p. 1-22); - *Onderrichtingen der Belgische Bisschoppen aangaande het Hooger Onderwijs*, in *De Student* (1906, p. 65-74, p. 113-131, p. 176-177); - *Eene Vlaamsche Hogeschool. Hare noodzakelijkheid en hare mogelijkheid bewezen door Dr. Ackers*, in *Het Belfort* (1889).

LITERATUUR: J. Muyldermans, *Dierbaar Aandenken! Priester Frans Drijvers herdacht*, I (1926); - L. Gevers, *Studentenbeweging en taaltoestanden van het katholiek onderwijs in het aartsbisdom Mechelen. 1830-1892* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven, 1969). LIEVE VOS-GEVERS