



De drie kraaiende hanen, schilderij door een onbekende.

DRIE KRAAIENDE HANEN, benaming voor de volksvertegenwoordigers Frans van Cauwelaert, katholiek, Camille Huysmans, socialist en Louis Franck, liberaal, tijdens en sedert hun gezamenlijk optreden in meetings en betogingen voor de vernederlandsing van de rijksuniversiteit te Gent. Voor de meetings in het Vlaamse land werd Franck soms vervangen door Leo Augusteyns. In deze samenwerking weerspiegelde zich de eensgezindheid van de in 1907 opgerichte Tweede Hoogeschoolcommissie. De uitdrukking „drie kraaiende hanen” werd door Huysmans bedacht tijdens de eerste gemeenschappelijke meeting der drie genoemden, op 18 december 1910 te Antwerpen. Terwijl hij Van Cauwelaert en Franck bij de hand nam, zei Huysmans tot de aanwezige massa: „Het is onze plicht van hieruit naar andere steden te gaan. Wij zullen de drie kraaiende hanen zijn die het volk zullen wakker maken.” In de eerste maanden van 1911 traden de drie inderdaad nog regelmatig op. Intussen werd op 24 maart 1911 door volksvertegenwoordigers van de drie partijen, onder wie Van Cauwelaert en Franck – voor de socialisten tekende E. Anseele – bij de Kamer het wetsvoorstel ingediend voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit.

REGINALD DE SCHRYVER