

**DIETSLAND - SUID-AFRIKA**, tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de Sint-Pietersabdij te Steenbrugge (1937-'40). Onder impuls van Dom Modest van Assche o.s.b., abt der Sint-Pietersabdij te Steenbrugge, werd in 1937 het oorspronkelijk als missietijdschrift bedoelde Dietschland - Zuid-Afrika gesticht, dat zich echter van het eerste nummer af aandiende als „cultureel en missietijdschrift”. In het laatste nummer van de tweede jaargang werd meegedeeld: „Het is nu beslist”: een splitsing werd doorgevoerd: het missietijdschrift werd als Het Zuiderkruis overgenomen door de abdij van Dendermonde en de Sint-Pietersabdij bleef uitgeefster van het cultureel tijdschrift Dietsland - Suid-Afrika. In de beginselverklaring van de nieuwe jaargang werd vooropgesteld: „De Nederlanden, Zuid en Noord, en Suid-Afrika zullen elkaar vinden in gemeenschappelijke drang naar verdieping en besef van eigen persoonlijkheid”. Als redactie fungeerden dom M. van Assche (Steenbrugge), J.H. Broekman (Amsterdam), dr. E.J.M. Conradie (Kaapstad), Modest Lauwerijs (Antwerpen) en Martha van de Walle (Brugge), terwijl het redactiesecretariaat werd waargenomen door dom A. Smits o.s.b. Aan deze ene jaargang verleenden o.a. hun medewerking: de ambassadeur dr. H.D. van Broekhuizen, J.H. Broekman, prof. Van Bulck s.j., prof. dr. H. Burger, dr. E.J.M. Conradie, dr. A. Coetzee, dom A.J. Dumon o.s.b., L. Knuvelder, Marie Koenen, Wies Moens, Maria Rosseels, Odiel Spruytte, Cyriel Verschaeve, dr. Anna de Villiers, dr. Dries Devos, M.A. Waterschoot enz.

Het laatste nummer verscheen in april 1940. De oorlog en de bezetting maakten het verder verschijnen onmogelijk, niet alleen door de papierschaar-

ste, maar ook, volgens mededeling van prof. F. Petri, omdat men in Berlijn de naam Dietsland inopportuun achtte en het doen uitkomen van de culturele eenheid der Nederlanden ongewenst.

AMANDUS DUMON