

**DEVOS, Michel**, monseigneur (Wilder, Noord-Frankrijk, 11 juni 1893 - Rijsel 21 juli 1973).

Was van 1947 af vicaris-generaal van het bisdom Rijsel en aartsdiaken van Vlaanderen. Als aartsdiaken nam hij ontslag in 1965, als vicaris-generaal in 1971.

Gunstig beïnvloed door pastoor Emiel Descamps van Zerkel, een vriend van Guido Gezelle, was hij een minnaar van de moedertaal. Als jongen leed hij erg onder het verbod van het Vlaams in de Frans-Vlaamse scholen. Later stimuleerde hij de studie van de moedertaal bij de seminaristen en priesters in de Frans-Vlaamse Westhoek, toonde veel sympathie voor het Vlaams toneel en verleende een sterke morele steun aan de vrije Nederlandse leergangen die onder impuls van het Comité voor Frans-Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog worden georganiseerd.

WERKEN: *Wij zijn Vlamingen in Frankrijk*, in *Ons Erfdeel*, jg. 8, nr. 3 (1965, p. 3-6).

LUC VERBEKE