

DEVOS, Jules Godfried Maria (kloosternaam **Re-naat**), journalist, kapucijn, predikant (Oostroze-beke 12 december 1854 - Etterbeek 25 juli 1925). Studeerde van 1870 tot '75 aan het klein seminarie van Roeselare en volgde in 1875-'76 de retorica aan het college van Ieper. Hij was een jaar hulp-journalist van De Gazette van Brugge en van 1878 tot '79 journalist bij Het Handelsblad van Antwerpen onder leiding van A. Snieders. Eind 1879 keerde hij naar Brugge terug als hoofdredacteur van De Gazette van Brugge. Devos trad in oktober 1880 in de orde van de Kapucijnen, werd zes jaar later tot priester gewijd en was daarna vooral actief als sociaal werker en predikant. Na de oorlog nam hij zijn intrek in het klooster van de Grauwe Zusters te Etterbeek, waar hij enkele

jaren later overleed.

Devos was sinds 1870 lid van de Izegemse studentengilde Vlaamsch ende Vroom. In het klein seminarie, waar H. Verriest zijn geestelijke leider werd, was hij aangesloten bij de Lettergilde en in 1875 was hij betrokken bij het conflict van de leerlingen met superior Delbar. Om deze reden werd hij, als



één van de leiders van zijn klas, op 1 augustus van datzelfde jaar van de school verwijderd, waardoor hij de naam verwierf van de eerste martelaar (z. Blauwvoeterij). Als hulpjournalist te Brugge werd hij lid van de Westvlaamse gilde en bijgevolg medewerker aan *De Vlaamsche Vlagge*. Hij was eveneens actief in de door Rodenbach opgerichte Westvlaamse studentenbond, in de Brugse Gilde van Sinte Luitgaarde en in de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. Als pater bleef hij door zijn aanwezigheid op landdagen de V.B. steunen. Tijdens de oorlog was hij echter een hevig tegenstander van het activisme.

LITERATUUR: J. Geldhof, *Vliegt de Blauwvoet! De eerste martelaar van de Vlaamse studentenbeweging* E.P. Rénatus Devos (1955).

LIEVE VOS-GEVERS