

**DEQUIDT, Serafien**, priester (Oeren 3 januari 1859 - De Panne 1 juli 1911).

Na een collegeopleiding in Veurne (1870-'77), studie in de wijsbegeerte in Roeselare (1877-'78) en in de theologie in Brugge (1878-'81) werd hij op 27 augustus 1882 tot priester gewijd. Achtereenvolgens was hij leraar (1881), surveillant (1883), principaal (1893) en pastoor in De Panne (1906). Aan het philosophicum medeleerling van Jules Deberdt (de latere principaal van het Sint-Jozefscollege te Tiel) en Jan Craeynest, met wie hij zijn VlaamsgEZindheid deelde, voornamelijk onder invloed van Edward de Gryse en het geschrift *Leven en dood van Hugo Verriest*.

Zijn invloed als surveillant aan het college te Veurne mag haast gelijkgesteld worden aan die van Hugo Verriest of Cyriel Delaere. Deze invloed is rawijsbaar bij figuren als Emiel Vliebergh en Raf en Oswald Rubbrecht.

Sedert 1890 is hij uiterst actief in het Westvlaamse Davidsfonds, treedt op met voordrachten in Tiel, Nieuwpoort, Brugge, Oostende en Veurne. Op 12 oktober 1893 wordt hij voorzitter van de Brugse afdeling. In zijn eerste drie jaren in Brugge werkte hij bovendien samen met de surveillant Cyriel Delaere aan een overkoepeling van de studentenbeweging aan de Brugse scholen. Hij had een belangrijk aandeel in de Tielse Boerenkrijgherdenking in 1898, ook het jaar waarin hij opgenomen werd in de kring van Eigen Leven.

Bij zijn pastorale taak in De Panne vond hij nog de tijd om samen met Emiel Vliebergh sociale initiatieven te nemen ten gunste van de achteruitgestelde Vlaamse vissers aldaar.

LITERATUUR: *Hooger Leven*, nr. 8 (juli 1911); - J. Sasmans, *Prof. Dr. Emiel Vliebergh* (1945); - A. Lowijck, *Gezellianen*, in *Ons Heem*, jg. 6 (1949); - E. de Spot, *Een groot Westvlaming Seraphijn Dequidt* (1949). ROMAIN VANLANDSCFOOT