

DEPREZ, Firmin, redacteur (Kortemark 30 mei 1890 - Noordschote 21/22 mei 1916).



Na studie te Torhout en te Roeselare wordt hij in oktober 1910 student in de Letteren en Wijsbegeerte te Leuven en sticht er in 1911 samen met o.m. Pr. Thuysbaert en H. Gravez de kring Amicitia. In 1911-'12 verzorgt hij samen met Berten Pil de redactie van de Vlaamsche Vlagge. Bij het uitbreken van de oorlog wijkt hij uit naar De Panne. Begin 1915 wordt hij medewerker van De Belgische Standaard, maar meldt zich eind februari als vrijwilliger aan. Na zijn opleiding komt hij op 31 december 1915 aan het front, helpt er de studiekring de Wikings oprichten, schrijft in het Roeselaerenaerke en doet aan Vlaams-religieuze propaganda in de geest van de kring Amicitia. Door het militaire gerecht wordt een beroep op hem gedaan om de verdediging van beschuldigde (Vlaamse) soldaten op zich te nemen (hij was kandidaat in de Rechten). Hij sneuvelde in 1916. Tijdens de 13de IJzerbedevaart, in 1932, werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in de crypte van de IJzertoren.

LITERATUUR: L. Ghesquiere, *Firmin Deprez...* (1956); - F.A.J. Dambre, *Deprez, Firmin*, in *Nationaal Biografisch Woordenboek*, III (1968).

LUC SCHEPENS