

DEBACKER, Thomas, onderwijzer en Vlaams-nationalistisch politicus (Mol 3 april 1892 - Beerse 1 december 1971).

Debacker, die te Mol de studentengilde Vlaamsch en Volksch stichtte, nam als onderwijzer van de

gemeenteschool te Mol actief deel aan de campagne ter vernederlandsing van de Gentse universiteit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog streed hij aan de IJzer en werd onderofficier. Na de oorlog stichtte hij te Mol een Verbond van Vlaamsche Oud-Strijders.

In 1921 was hij kandidaat op de lijst van de katholieke partij in het arrondissement Turnhout, maar werd niet gekozen.

Bij de verkiezingen van 1925 kwam hij op met een nieuwe partij, de Katholieke Vlaamsche Volkspartij (z. aldaar) en apparenteerde met de Vlaams-nationalistische lijsten van Antwerpen en Mechelen. Hij werd met 5.347 stemmen tot volksvertegenwoordiger gekozen en zetelde tot de Tweede Wereldoorlog onafgebroken op de banken van de Vlaams-nationalisten in de Kamer. Hij gaf tevens een eigen weekblad uit, *De Nieuwe Kempen* (1926-'40).

In 1926 werd Debacker gemeenteraadslid, in 1927 schepen en op 28 juni 1941 burgemeester van Mol (tot 10 januari 1942).

Op 17 mei 1929 vroeg Debacker de instemming van kardinaal Van Roey met de actie van zijn Volkspartij. Toen hij hierop een negatief antwoord kreeg, publiceerde Debacker de brochure: *Ons verweer, zijnde een verdediging van het Katholieke Vlaamsche Nationalisme*, door het bestuur der Katholieke Vlaamsche Volkspartij, arrondissement Turnhout. Deze brochure was opgesteld door drie jezuiten: J. van Mierlo, D.A. Stracke en J. van Opdenbosch.

De democraat en antimilitarist Debacker trad pas in december 1934 tot het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) toe. De samenwerking was echter zo slecht, dat hij in 1935 door de VNV-gouwleiding voor Antwerpen werd afgezet als arrondissementsleider. In 1936 behaalde Debacker in het arrondissement ruim 25 procent meer stemmen dan in 1932, en in oktober 1936 trad de Katholieke Vlaamsche Volkspartij opnieuw toe tot het VNV.

Debacker, die in 1941 burgemeester was geworden van Mol, nam in januari 1942 ontslag, toen hij tot lid van de Bestendige Deputatie der provincie Antwerpen werd benoemd.

In september 1944 week hij uit naar Duitsland en daarna naar Zwitserland. Na de oorlog werd hij veroordeeld tot levenslang, maar in 1950 werd hij in vrijheid gesteld.

LITERATUUR: *Ons Verweer, zijnde een verdediging van het Katholieke Vlaamsche Nationalisme*, door het bestuur der Katholieke Vlaamsche Volkspartij, arrondissement Turnhout (1929); - H.J. Elias, *Vijftienvintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, II-III (1969); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave); - E. de V. [= A. de Bruyne], *Thomas de Backer. Vlaams-nationaal voorman in de Kempen*, in 't *Pallieterke*, jg. 27, nr. 51 (23 december 1971).

